

# Kikkers, kikkers, kikkers

Mijn buurvrouw heeft een grote vijver in haar tuin. Daar zitten kikkers. En voor mij is het pas echt voorjaar als ik haar kikkers door mijn tuin zie lopen of springen. Op het moment dat ik deze recensie schreef, zag ik de eerste.

Dit derde deel van de ACTUA natuurboeken gaat vooral over groene kikkers. Eigenlijk zijn alle kikkers interessant; maar na een algemeen stuk over alle kikkers richt de schrijver zich toch op deze groep omdat we daarvan in Nederland de meeste hebben.

“Ze zijn overdag actief en dus zichtbaar, goed hoorbaar door hun luide kwaken, ze wonen zelfs in woonwijken in vijvers, sloten en poelen. Ze kunnen door hun actieve, brutale en luide aanwezigheid mensen intrigeren en soms ook mateloos irriteren.”

“Vooral kinderen voelen een flinke aantrekkingskracht tot groene kikkers en kunnen ze gefascineerd observeren, ze proberen

te vangen, met kikkerdril spelen en kikker-visjes zien ontwikkelen. Een kikker mag misschien wel een ‘portaal naar de natuur’ worden genoemd. Ze valt op, trekt de aandacht en ‘opent’ de natuur voor de mens.” Groene kikkers komen veel in sprookjes voor en zijn diep in menig cultuur geworteld. Het boek, is gericht op een breed publiek, “in een taal die de jeugd zal aanspreken, maar tegelijk ook prettig leesbaar is voor ouderen.”

Het boek staat vol met informatie, prachtige foto's en afbeeldingen, gekkigheden, leuke verhalen, zelfs moppen en gedichtjes.

Op een aantal plaatsen wordt verwezen naar links / pagina's op het internet, waar men dieper op de stof kan ingaan.

Een aardige aanwinst voor in de biologiebibliotheek, maar ook voor thuis.

**MARIANNE OFFEREINS**



Willem Quist. **De kikker.** 96 p., ill. Lunteren: Actua Natuurboeken. ISBN 9789491701375. € 16,95.